



# GÜNEYSU İLKOKULU



# MİNİK ELLER BÜYÜK HAYALLER

2025

# Minik Eller Büyük Hayaller

## İçerik



Habib AKTAŞ'ın Ön Sözü( Okul Müdürü )

**Yaşasın Okullar Açılıyor(Ayşe Mina KARALI-2A Sınıfı)**

**Kerem ile Yiğit Kapadokya'da (Kerem USTALI-2B Sınıfı )**

**Tatlı Islak Kedi (Saliha KARALI-2C Sınıfı )**

**Karlı Bir Gün (Zeyneb Sude KARAOSMANOĞLU-3A Sınıfı)**

**Misafir Kedi (Zeynep Sena BEKTAŞ -3C Sınıfı )**

**Kaybolan Oyuncaklar (Gökçe Erva BIYIK-3C Sınıfı)**

**Bir Krallık Hikayesi (Serra ARICI-4A Sınıfı)**

**Süpriz Piknik ( Zeynep İPEK-4C Sınıfı )**

**Aslanın Bencilliği(Damla SANCAKTUTAN-4C Sınıfı )**



## Resimler



Ahsen Melek PEÇE(1A),Azra Duha BIYIK (1A),  
Sare Zeynep ROGOP (1A ),Hilal Su ÖKSÜZÖMER (1A),

Anıl Efe ÖKSÜZ (1B),Zümra ARICI (1B),

Ayşe Naz BIYIK (1B),Hüma Betül YIĞCI (1B),

Saliha EZER (1B),Hatice Erva TÜRK (1B),

Asya Zübeyde TAŞÇI (1C),

Ahsen Aysima KANTAR (1C),Gökçe Erva BIYIK (3C)



# Ön Söz

**KIYMETLİ OKUR,  
ÖĞRENCİLERİMİZİN YAZMIŞ OLDUĞU HİKAYELERİN BÜYÜLÜ DÜNYASINA  
HOŞ GELDİNİZ.**

**BU DERGİDE SİZLER İÇİN GÜZEL VE EĞLENCELİ HİKAYELER  
DERLEDİK.KAHRAMANLARIMIZ BAZEN MACERAYA ATILACAK ,BAZEN  
DOSTLUĞUN VE SEVGİNİN GÜCÜNÜ KEŞFEDECEK ,BAZEN DE HAYALLERİNİ  
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇABALAYACAKLAR.  
HER HİKAYE ,SİZLERE YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI ARALAYACAK.BELKİ  
DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDECEK,BELKİ DE YENİ YERLER KEŞFEDERKEN  
HEYECANLANACAKSINIZ.**

**UNUTMAYIN ,HER HİKAYE YENİ BİR YOLCULUKTUR.  
MİNİK ELLERİN BÜYÜK HALLERİNE ORTAK OLMAK İÇİN HAYDİ SAYFALARI  
ÇEVİRMENE BAŞLAYIN VE BU KEYİFLİ SERÜVENE SİZ DE KATILIN.  
KEYİFLİ OKUMALAR.**

**HABİB AKTAŞ  
OKUL MÜDÜRÜ**



# Yaşasın Okullar Açıldı

Bu sabah çok mutluydum çünkü okullar açılacaktı. Bilseniz ne kadar mutluyum havalara uçuyorum. Annem okul alışverişimi yapmıştı bile. Bana kalem, silgi, kalemtraş, kalemlik, çanta ve boya kalemleri almıştı. Bunları görünce mutluluğum on kat arttı. Akşam oldu annem akşam yemeğini hazırlarken bende okulda ne yapacağımı düşünüyordum. Zaman akıp geçiyordu annem yemeği hazırlayınca beni çağırdı. Bende 'Geliyorum anneciğim!' diye cevap verdim. Aşağı indim yemekte çok güzel şeyler vardı. Uyku saatim gelmişti annem de 'Hadi yat artık yarın okulun başlıyor.' dedi. Bende hemen dişlerimi fırçalayıp pijamamı giyip 'Yatıyorum anneciğim.' dedim. Sabah oldu ve ben erkenden uyandım, kahvaltımı ettim, dişlerimi fırçaladım, saçlarımı taradım, formamı giydim. Artık okula hazırdım ve evden çıktım.



Okulda 1.sınıftaki arkadaşlarımdan birkaçı yanımdaydı, sınıfa yeni arkadaşlar da geldi artık yeni arkadaşlarım vardı. Öğretmenimle de tanıştım ve artık derse geçtik. Derste önce birbirimizin isimlerini öğrendik. İkinci sırada ismimi ben söyledim yeni arkadaşlarımda isimlerini öğrendim artık çok mutluydum.

Biz bunları yaparken teneffüs zili çalmıştı. Öğretmenimiz 'Diğer derste devam edeceğiz.' diye duyurdu bizlerde 'Tamam öğretmenim!' diye cevap verdik. Tenefüste bir arkadaşım yere düştü bizde ona yardım ettik ve onu öğretmenimize götürdük. Öğretmenimiz ona yara bandı yapıştırdı ve hep birlikte oyun oynamaya devam ettik sonra da ders zili çaldı. İsimlerimizi söylemeye devam ettik, arkadaşlarımla hiç ayrılmadık. Eve gitme saati gelince hepimiz hazırlanıp eve gittik. Annem okulu sordu 'Ne yaptınız bakalım?' dedi bende anneme her şeyi anlattım. Artık yatma saatim geldi bende yatağıma gittim. Okulumu çok seviyordum.

Ayşe Mina KARALI  
2-A Sınıfı

# Kerem ve Yiğit Kapadokya'da

Kerem ve Yiğit bazen çok iyi anlaşılan bazen de çok didişen iki kardeştir. İkiside aynı anda okula giden bu kardeşlerin yapmayı en çok sevdikleri şey aralarında futbol oynamak, bisiklet sürmek, resim yapmak, denize gitmek ve yeni yerler keşfetmek vardır.

O yaz iki kardeş Kapadokya'ya gidip peri bacalarını görmek ve uçan balona binmek istiyorlardı. Bu isteklerini anne ve babalarına anlatan iki kardeş merakla cevap bekliyorlardı. Tamam cevabını alan Kerem ve Yiğit sevinçten çığlıklar attılar.

Okullar yaz tatiline girmişti. Karnelerini alan Yiğit ve Kerem Kapadokya'ya gitmek için sabırsızlanıyorlardı. Babaları bir hafta sonra izne ayrılacağını ona göre hazırlıklara başlamalarını söyledi. Anneleriyle heyecanla valizleri hazırlamaya başladılar.





Bir haftanın sonunda nihayet Kapadokya'ya doğru yola çıkmışlardı. Yolculuk gayet iyi geçiyordu. Saatler süren yolculuğun sonunda kalacakları otele varmışlardı. Otele yerleşip iyice dinlendiler. Ertesi gün Kapadokya'yı keşfetmeye başladılar. Peri bacalarını hayretle izlediler. Merak ettikleri soruları anne ve babalarına sordular. Uçan balona binmek için sabırsızlanıyorlardı ama bunun için ertesi günün sabahını beklemek zorundaydılar. Ertesi gün sabah olmuştu. Sabahın erken saatlerinde balona binmek için otelden ayrıldılar. Büyük bir heyecanla anne ve babalarıyla balona bindiler. Balon gitgide yükseliyordu. Balon gökyüzüne süzülüyordu. Kerem ve Yiğit en büyük hayallerinin gerçekleşmesini keyifle izliyorlardı.



Kerem USTALI  
2-B Sınıfı



## Tatlı Islak Kedi



Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir kız varmış. Adı Melisa imiş. Okulda gelmiş, sırsıklam olmuş ve üşümüş. Bu kadar yağmurun nereden geldiğini düşünmüş. O sırada annesi hemen üstünü değiştirmiş ona kalın giysiler giydirmiş. Melisa hemen ısınmış ve annesine kocaman sarılmış.







Beraber mutfağa geçmişler, annesi yemek hazırlamaya başlamış Melisa da camdan dışarı bakıyormuş. Dışarıda yağmurun altında küçük bir kedi görmüş. Annesine kediyi göstermiş ve beraber yavru kedinin yanına gitmişler. Hemencecik onu temizleyip, ısıtmışlar. Kedinin karnını doyurmak için ona süt içirmişler. Yavru kedi karnı doyunca uyuyakalmış, biraz uyuyup uyanmış. Yavru kedi hemen Melisa'nın kucağına oturmuş ve tatlı tatlı miyav demiş. Yavru kedi ve Melisa artık arkadaş olmuşlar.



Saliha KARSLI  
2-C Sınıfı



# Karlı Bir Gn

Ece o sabah erkenden kalkmıřtı, bař ucunda duran suyu iti, ardından anne ve babasını uyandırdı. Annesi, babası ve Ece ařařıya inip kahvaltı hazırlamaya bařladılar. Ece ekmekleri sofraya koydu, babası portakal suyu sıktı ve annesi de yumurtayı piřirdi artık her řey hazırdu. Ece, anne ve babası sofraya oturup kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Ece dıřarı ıkmak istedi annesi tamam dedi. Hava kıř olduęundan Ece bere, kulaklık ve eldiven giydi montunu da giyip hepsi dıřarı ıktılar. Ece hemen kardan adam yapmaya bařladı, annesi ve babası da ona yardım etti. Kardan adamı bitirince annesi eve girip mutfaktan havu ve zeytin aldıktan sonra dıřarı geri dnp kardan adamın gzlerine zeytin, burnuna havu taktı. Artık kardan adam hazırdu, annesi gneřin battıęını fark edince hep birlikte eve girip akřam yemeęi yiyip yattılar.





Ece rüyasında kardan adamın eridiğini gördü, çok korkmuştu, ağlamaya başladı. Annesi ağlama sesini duyduğunda hemen Ece'nin yanına koştu, onu uyandırıp su içirdi sonra da tekrar Ece'yi uyuttu. Sabah olduğunda Ece pencereden kardan adamına baktı kardan adam erimemişti.

Ece bu duruma çok sevindi. Kahvaltı yaptıktan sonra annesiyle bahçeye çıktı o sırada arkadaşı Ecrin geldi. Ece çok sevindi Ecrin ile birlikte akşama kadar kardan adamla oynadılar. Akşam olunca Ecrin, Ece ile vedalaşip ayrıldılar. Ece ve annesi içeri girip uyudular. Ece o gün yaşadıklarını düşünerek uykuya daldı.

Zeyneb Sude KARAOSMANOĞLU  
3-A Sınıfı



## Misafir Kedi

Bir zamanlar, hafta sonları babasının bakkalında çalışan Yağmur adında bir kız varmış. Yağmur 6.sınıfa gidiyor, hayvanları da çok seviyormuş. Yağmur bir gün bakkalı süpürürken içeriye bir kedi girmiş. Yağmur kediyi kucaklayıp sevmiş ama bir de ne görsün! Yerde kedinin ayak izleri duruyor. Ama Yağmur kediyeye hiç kızmamış ve demiş ki:

'Olsun ne olacak gene süpürürüm.'

Yağmur bakkalı gene süpürmeye başlamış. Bakkalı süpürdükten sonra kediyi kucağına almış. Kedi Yağmur'un kucağında iken güvende hissetmiş çünkü aslında bu kedi bir köpekten kaçıyormuş. Köpekte bakkalın kapısının camından onları izliyormuş. Yağmur da kedinin bu köpekten kaçtığını anlamış ve köpek oradan gidene kadar kediyi bırakmamış.

Yağmur kediyi o kadar sevmiş ki onu dışarı bırakmaya kıyamamış ve kediyi saklamaya karar vermiş. Kediyi bakkalın deposunda saklamış ancak bir sorun varmış. Babası her bakkala girdiğinde hapşirmaya başlıyormuş çünkü babasının kedi tüyüne alerjisi varmış.





Bir gün babası yeni gelen ürünleri yerleştirmek için tezgahın arka tarafında kalan deponun kapısını aralamış. O anda da hapşırmaya başlamış ve kediyi görünce çok sinirlenmiş, Yağmur ve kediyi bakkaldan kovmuş. Yağmur o kadar üzülmüş ki 2 hafta bakkala gitmemeye karar vermiş. Evin bahçesinde kediyle oynamayı tercih etmiş, babasına çok kırgınmış. Günlerden bir gün babası elinde kedi kulübesi ile gelmiş ve Yağmur'a demiş ki:

Özür dilerim Yağmur, seni çok üzdüğümü düşünüp bu kedi kulübesini yaptım.

Yağmur babasının kollarına atlamış, sıkı sıkı sarılmışlar. Kediye Pamuk adını koymuşlar, onu yuvasına yerleştirmişler ve mutlu hayatlarına devam etmişler.



Zeynep Sena BEKTAŞ  
3-C Sınıfı



# Kaybolan Oyuncaklar



Zeynep bir sabah uyandıığında oyuncaklarının olmadığını fark etmiş. Annesinin yanına gidip oyuncaklarının nerede olduğunu sormuş ama annesi bilmiyormuş. Zeynep koşarak babasının yanına gitmiş ama babası da bilmiyormuş. Zeynep şoka girmiş ve evde oyuncaklarını aramaya başlamış.

Zeynep ilk olarak odasını daha dikkatli aramış, sonra salonu, balkonu, mutfağı aramış ama oyuncaklarını hiçbir yerde bulamıyormuş. Zeynep umutsuzluğa kapılmış daha sonra aklına bahçeye çıkmak gelmiş. Bahçede ilk samanlığa girmiş ama orada da hiçbir şey yokmuş. Zeynep biraz daha bahçede dolaşmaya karar vermiş.





Zeynep artık yorulmuş ve eve gidip koltuğa oturup ağlamaya başlamış, oyuncakları ile oynamayı çok özlemiş. Zeynep'in babası hemen Zeynep ile alışverişe çıkmaya hazırlanırken evlerinde bir portal açılmış. Zeynep korkmaya başlamış, babası da kafasını deliğe sokup içeriye bakmış. İçeri de Zeynep'in oyuncakları varmış. Zeynep hiç korkmadan portaldan oyuncaklarını çıkarmış ve hemen oyuncaklarını yerlerine yerleştirmiş ve çok mutlu olmuş.



Gökçe Erva BIYIK  
3-C Sınıfı

# Bir Krallık Hikayesi

Bir varmış bir yokmuş , uzak diyarların birinde zengin mi zengin, kibirli mi kibirli ve çok cimri bir kral yaşarmış. Kral Cesurbey halkına çok zulüm ediyormuş ve halkı çaresiz durumda bırakıyormuş. Bu kralın iki kızı varmış. Bir kızının adı Perinaz diğer kızının adı ise Sudenaz imiş. Perinaz çok iyi kalpli imiş, Sudenaz ise aynı babası gibi biriymiş. Bir gün Sudenaz ormana gitmek istemiş. Babası da Sudenaz'ı koruması için askerlerini görevlendirmiş. Sudenaz ablası Perinaz'ı da yanında götürmüş.

Sudenaz ile Perinaz ormana gidip vakit geçirmişler. Sudenaz bir süre sonra gizlice saraya dönmüş ve Perinaz'ı ormanda yalnız bırakmış. Perinaz bir süre sonra kardeşini aramaya başlamış ama bir türlü Sudenaz'ı bulamamış. Kardeşini ararken Perinaz bir dala takılmış ve düşüp kafasını vurup bayılıvermiş.





Perinaz'ı ormanda gezinen Prens Daniel (Denyıl) bulmuş. Hemen onu sarayına götürmüŝ ve doktorlara Perinaz'ı tedavi etmelerini emretmiş. Perinaz gözlerini açmış ve çok ŝaşırmış. Prens Daniel onunla tanışmış ve nasıl bu hale geldiğini sormuş. Prenses Perinaz olan biteni prense anlatmış. Prens Daniel hemen bir ordu toplamış ve Kral Cesurbey'in krallığına saldırmış. Bu saldırıya hazırlıksız yakalanan Kral ve kızı Sudenaz hiçbir ŝey yapamamış. Prens Daniel, kralı ve Sudenaz'ı hapse attirmiş sonra da Perinaz'a haber vermiş. Perinaz ve halk çok mutluymuş. Prens Daniel, Prenses Perinaz'a evlilik teklifi yapmış. Prens ve prenses evlenmiş ve çok güçlü bir krallık kurmuşlar. İnsanlar çok memnun ve mutluymuş. Sonunda herkes mutlu mesut yaşamışlar.

Serra ARICI  
4-A Sınıfı



# Sürpriz Piknik

Piknik için güzel ve güneşli bir gündü. Babam ve ben erkenden uyanmıştık. Mutfakta oturan babam sessizce bana gelmemi işaret etti. Babamın işaret ettiğini görünce hemen yanına koşup 'Günaydın!' diyerek boynuna sarıldım. Babam kulağıma sessizce: Bugün gezeceğimiz ve piknik yapacağımız yerlere birlikte karar vereceğiz .

Ben çok heyecanlandım. Heyecandan kelimelerim birbirine karıştı, neyseki öğretmenimin bana öğrettiği gibi derin bir nefes aldım ve babama anlatmaya başladım. Arkadaşımın dışarıda oynarken uçak müzesinin açıldığını duymuştum. Benim abim uçakları o kadar çok seviyordu ki, okulu olmadığı günlerde evden uçakları seyretmek için havaalanına gitmek istiyor, babamın gittiği iş gezilerinde ona farklı oyuncak uçaklar getirmesini istiyordu. Bu yüzden abimin buna çok sevineceğini düşünerek hemen babama söyledim. Babam da hem müzenin yerini araştırmaya hem de yakınında gidebileceğimiz piknik yerlerini araştırmaya başladı. Babam bunlara bakarken ben de odama gidip hazırlanmaya başladım. Benim hazırlanırken annem ve ablam da uyanmış, babamdan sürprizi öğrenmeye çalışıyorlardı.

Babam:

-Zeynep koş bana yardım et ağızından laf almaya çalışıyorlar.



Koşarak yanlarına gidip acele etmezsek yetişemeyeceğiz söyledim. Annem ise 'Pikniğin saati mi olurmuş?' dedi. Ama beni kırmayıp hazırlanmaya başladı. Ablamın ve abimin sürekli bana nereye gideceğimizi sormasına rağmen yola çıkmayı başardık. Yol düşündüğümde daha uzundu abimin uçak müzesini gördüğündeki heyecanını düşünerek mide bulantımı unutmaya çalışıyordum. Babam yaklaştığımızı söylediğinde birden gözlerimi açtım ve etrafa dikkatlice bakmaya başladım. Pikniğe gittiğini sanan annem, abim ve ablam şaşkınlıkla babama bakıyorlardı. Babam arabayı durdurdu ve geldiğimizi söyledi. Abim müzenin bahçesinde savaş uçağı görünce çığlık atarak koşmaya başladı bizde abimin peşinden gittik. Biletlerimizi alarak hemen içeriye girdik. Önce uçaklarla ilgili hediyelik eşyalarının satıldığı bir yerden geçtik ve uçak alanına girdik. İçeri girince çok şaşırdım, küçük uçak maketlerinin olacağını düşünürken içeride kocaman uçakların olduğunu gördüm. Gördüğümüz uçaklar karşısında ben abimden daha çok şaşırmıştım. Tam karşımızda beyaz kıyafetli bir adam bir şeyler anlatıyordu, koşarak yanına gittim. Üzerinde beyaz bir kıyafet vardı ve kolunda okumakta zorluk çektiğim NASA kelimesi yazıyordu. Merakla babama NASA'nın ne olduğunu sordum, abimse babama fırsat vermeden Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin kısaltması olduğunu ve Amerika'dan geldiğini söyledi. Beyaz kıyafetli adam uzaylı gibi gözüküyordu.





Uçaklar, kuleler, uçak eşyaları hepsi muhteşem gözüküyordu. Orayı gezmemiz saatler aldı. Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Abim hayalini kurduğu kargo uçaklarını bile gördü. Abimi ayırmak zor olsada artık piknik yerine gidip karnımızı doyurma zamanı gelmişti. Neyse ki piknik yerine çabucak ulaştık. Kahvaltı etmeye oturduğumuzda birden gök gürledi ve çok sürmeden yağmur yağmaya başladı. Arabaya koşana kadar çok ılandık, ablamla gülüşüyorduk. Islak halimizle birbirimize gülererek eve vardık. Ardından sonra hatırladığım tek şey odama geldiğimdi ve sanırım bu güzel geziyi ve pikniği rüyamda devam ettirdim.



Zeynep İPEK  
4-C Sınıfı



# Aslanın Bencilliği

Bir zamanlar ormanın birinde kendini çok beğenmiş, çok bencil bir aslan varmış. Ormandakiler bu aslana 'Aslan kardeş bu kadar bencil olma.' diyorlarmış ama aslan onları hiç dinlemiyormuş. Bunun üzerine sincap çok sinirlenmiş bu kadar bencilliğe dayanamıyormuş ve bir plan yapmış. Aslana güzel bir ders vermeye karar vermiş. Sincap 'Aslan kardeş gel seninle bir yarış yapalım.' demiş. Aslan da 'Ne yarışması?' diye sormuş. Sincap ve aslan nasıl bir yarışma olabilir diye düşünürken aslan 'Buldum!' diye bağırması. 'Nasıl bir yarışma olacak?' diye sormuş sincap. Aslan 'Sen fındık toplamakta çok iyisin ama ben herkesten üstün olduğum için bu yarışmayı ben kazanırım.' demiş. 'Tamam.' demiş sincap.

Yarışma günü gelmiş çatmış herkes ormanın ortasında toplanmış. Sincap:

-Aslan kardeş hazır mısınız?

Aslan:

-Senin buraya gelmene şaşırdım.

Sincap ise 'Neden?' diye sormuş. Aslan:

-Benden korktuğunu düşünüyordum.

Bunun üzerine Sincap:

-Aslan kardeş kendine o kadar güvenme son gülen iyi güler.

Hakem olarak zürafayı seçmişler. Zürafa daha yarışma kuralları anlatırken aslan dinlemeden fındık toplamaya başlamış. Sincap ise kuralları dinlemiş sonra fındık toplamaya başlamış. Aslan hızlıca ağaçları sallayıp tüm fındıkları dökmüş ve toplamış. Sincap ise dikkatlice sağlam fındıkları toplamaya başlamış. Aslan ve sincap, zürafanın yanına gelmiş. Fındıkları saymışlar ama aslan sadece 10 tane sağlam fındık toplamış. Sincap ise 20 sağlam fındık toplamış. Ama aslan çürük fındıkların sayılmayacağını bilmediği için yarışmayı kazandığını zannetmiş. Zürafa sadece sağlam fındıkların kabul edildiğini söylemiş. Yarışma başlamadan kuralları açıkladığını ama aslanın dinlemediği için yarışmayı kaybettiğini söylemiş. Aslan çok üzülmüş ve yaptığı yanlışın farkına varmış. Sincap ise aslana bir isteğinin olduğunu söylemiş. Bundan sonra kimseye bencilce davranmayıp herkesten özür dilemesini istemiş. Aslan da herkesten özür dilemiş. Bu olaydan sonra ormanda hep beraber mutlu mesut yaşamışlar.

Damla SANCAKTUTAN  
4-C Sınıfı



Karlı Bir gün  
Ahsen Melek PEÇE  
1-A Sınıfı



Karlı Bir gün  
Azra Duha BIYIK  
1-A Sınıfı





Misafir Kedi  
Sare Zeynep ROGOP  
1-A Sınıfı



Misafir Kedi  
Hilal Su ÖKSÜZÖMER  
1-A Sınıfı







Kerem ve Yiğit Kapadokya'da  
Anıl Efe Öksüz  
1-B Sınıfı



Yaşasın Okullar Açıldı  
Zümra ARICI  
1-B Sınıfı





Yaşasın Okullar Açıldı  
Ayşe Naz BIYIK  
1-B Sınıfı



Yaşasın Okullar Açıldı  
Hüma Betül YIĞCI  
1-B Sınıfı





Yaşasın Okullar Açıldı  
Saliha EZER  
1-B Sınıfı



Yaşasın Okullar Açıldı  
Hatice Erva TÜRK  
1-B Sınıfı





Sürpriz Piknik  
Asya Zübeyde Taşçı  
1-C Sınıfı



Aslan'ın Bencilliği  
Ahsen Aysima KANTAR  
1-C sınıfı





Kaybolan Oyuncaklar  
Gökçe Erva BIYIK  
3-C Sınıfı



Kaybolan Oyuncaklar  
Gökçe Erva BIYIK  
3-C Sınıfı





**2025**